

## ”Den Store Høj”

Maglehøj betyder ”Den Store Høj”. Højen er sandsynligvis fra ældre bronzealder og godt 3500 år gammel. Gravhøjene var begravelsespladser for særlige personer i bronzealderen.

Tidens tand har været hård ved mange gravhøje. Maglehøj er i dag cirka 18 meter i diameter og 3,5 meter høj, men den har nok været endnu større, da den har en meget flad top.

Højen blev bygget af græstørv, som blev skåret i firkanter på cirka 25 x 25 cm og stablet ovenpå hinanden som en slags byggesten. Der skulle i alt godt 700.000 græstørv til, eller hvad der svarer til et areal på størrelse med syv fodboldbaner for at bygge nogle af de største høje.

Højen er privatejet. Du må gerne gå hen til gravhøjen. Brug traktorsporet på marken, så landmandens afgrøder ikke bliver beskadiget.

## Nørreled – et godt sted at bo

Bronzealderens mennesker opførte gravhøjene i nærheden af deres bopladser. På markerne ved Nørreled ca. 500 meter øst for Maglehøj har arkæologer fundet spor af et 22 meter langt hus fra ældre bronzealder. Måske var det beboerne ved Nørreled, som byggede gravhøjen?

En arkæologisk udgravning har vist, at området har været beboet af flere omgange fra den tidlige bondestenalder og helt frem til ældre jernalder. Det vil sige i en periode på mere end 3000 år.

I oldtiden blev jorden let udpint, så kornet ikke kunne gro. Derfor flyttede bønderne ofte rundt, alt efter hvor dyrkningsmulighederne var bedst.

I århundrederne omkring Kristus fødsel lå der i alt fem huse på markerne ved Nørreled, men der kan sagtens gemme sig flere huse under mulden.

## Transport

Gravhøjenes placering i landskabet er ikke tilfældig. Højene er placeret på højtliggende steder i landskabet, så de kunne ses vidt omkring. Ofte blev de lagt langs veje og stier.

Maglehøj er en del af en længere række af høje, der har ligget som ”perler på en snor” fra Fløng til Tune. I bronzealderen fungerede denne strækning som en vej for bronzealderfolket, når de skulle rejse imellem bopladserne.

Bronzealderfolket var bønder, og adgangen til frisk vand var vigtig. Derfor havde Vadsby Å stor betydning for bronzealderfolket. Åen var dengang mere vandrig og kan derfor have tjent som en vigtig transportvej gennem landskabet. Samtidig har fiskeri op igennem oldtiden udgjort et vigtigt supplement til maden.



Kort over eksisterende (◐) og forsvundne (◐◓) gravhøje fra bronzealderen. Gravhøjene lå nær bronzealderbondens hus (▲). De markante monumenter tjente ikke blot som grave for områdets døde, men angav også slægtens ret til det aktuelle landområde.



I bronzealderen byggede man huse af træ med to rækker af tagstolper til at bære taget. På billedet er husets tagstolper markeret med landmålerstokke.